

2024-11-06 Museum Overschie & High Tea

Jopie en Lenie opgehaald en naar metrostation Meijersplein gegaan en daarvan naar Rotterdam Centraal. Met z'n tienden stapten we op bus 40 naar halte De Lugt in Overschie. Bij Blijdorp voegde ook Els zich bij ons. Helaas kon Corrie, problemen met haar voet, niet mee. We liepen om de kerk heen met uitzicht op de Schie en de verder liggende Petrus Banden kerk. Hierna stonden we voor Overschiese Dorpsstraat 136 – 140, de drie panden van museum Overschie. Exact half twaalf belde we aan.



We werden open gedaan en naar de “melkfabriek” geleid. Hoogst persoonlijk gaf John van den Berg de rondleiding. Sinds 1988 is John oprichter en inspirator van dit museum en hij schiepte zelfs de polkabrokken uit het winkeltje toen we vertrokken. Van de Gemeente is hij onderscheiden met de “Rotterdamert” voor zijn jarenlange werk voor o.a. de historie van Overschie. Hij nam ons mee langs vele bezienswaardigheden, kon vertellen over de elfde eeuw, de monniken van de Abdij van Egmond, het graven van de Schie in de veertiende eeuw. We hoorden over de melkfabriek en zagen de glascollectie, de tabakszaak, de timmerfabriek en vele streekgerelateerde voorstellingen van activiteiten, het huishouden de linnenkast etc.

We gingen naar buiten. Achter de museumwoningen ligt 1½ hectare grond met vele opstallen. Hij nam ons mee naar de karnmolen, waar vroeger paarden in de rondte liepen om van melk boter te karnen. Bij het museumplein kwamen we de huiskat tegen die is aan komen waaien en niet meer weggaat. Ook zo'n apart iets is het baarhuisje en achterin het terrein de begraafplaats. We liepen door de pastorietuin weer terug naar het stenen museum en ploften voldaan in de melkfabriek op de stoelen. Al snel kwam er thee en koffie en werd de High Tea binnengebracht.

Sandwiches gezond, eiersalade met bacon, chocolademousse, pulled chicken, kruidenkaas, bonbons, macarons, donuts en muffins was er volop, we kregen nog zakjes mee om het restant mee naar huis te kunnen nemen. John heeft ons geïnspireerd om volgend jaar en dan wel in de zomer terug te komen in zijn museum. We wandelde de straat uit naar de brug. Op de brug bleven we even staan en zien het pand van de bruggenwachter waar we een vorige keer in zijn geweest en kijken uit over de Schie. Dan lopen we langs schattige huisjes langs de Schie en komen bij het tennisterrein. Jarenlang was er heibel over, maar er komt op die plek woningbouw. Als het maar hiermee de Delfshavenseweg niet in glorie aantast. Bij de Burgemeester Baumanlaan stappen we op bus 40 die ons bij Rotterdam Centraal brengt.







