

2024-09-17 Charlois en De BONTe Keukentafel



Naar metrostation Zuidplein. Corrie Buitendijk had in overleg een wandeling uitgezet. Na afloop zouden we gaan lunchen bij Tante Sjaar, ons welbekend, maar doordat er verbouwd werd moesten we uitwijken naar een andere locatie in de buurt, het werd De BONTe Keukentafel, een restaurant dat mede geleid wordt door jongeren met een beperking. We vertrokken vanaf Zuidplein, tien dames en een heer. Onze eerste stop was bij de Van Zwietentuin, een prachtige tuin die door vrijwilligers wordt bijgehouden. Heel mooi alles in bloei, de vijver, de Gaudi lookà like bank, de perenboom met vele bijna sappige

peren, de stoelen die er nog stonden van een optreden, de mooie doorkijk, we hebben hiervan genoten. Verder langs AHOY en al snel links af het Zuiderpark in langs het water met hoge siergras. Onze volgende stop was Nirwana met koffie of cappuccino, een Turks restaurant met uitzicht op een meer. Dan verder het Zuiderpark in en de Groene Kruisweg over. Midden op die weg in het gras staat een Van Opstelten geraniumstandaard. Even verder, we komen langs de molen, is onze lunchlocatie. Lex en Tineke waren er al en met z'n dertienen hebben genoten, niet alleen van het eten, maar ook van de sfeer. Sterre had de wentelteefjes gebakken en vertelde dat ze 23 jaar was en glom van al die aandacht. Ook Jaap was druk bezig. Goed begeleid kwam alles, nou bijna alles, hier en daar ontbrak nog een vork of een mes, maar verder was alles compleet. Tineke liet nog haar verjaardagscadeau zien, een ballonvaart met haar familie. We konden gelukkig individueel afrekenen. Allen stapten op lijn 2 behalve Corrie, ze woont daar vlakbij. Vanuit de tram een belletje met Corrie, bedankt Corrie. We hebben toch nog achtduizend stappen gewandeld. Marion en Lex hebben nog mooie foto's gemaakt, die ik de deelnemers opstuur.





